

Getuigenis voor Aafio Ritueel Begeleiding

Vorig jaar zijn wij voor het eerst in gesprek gekomen over een mogelijke invulling van de uitvaart van mijn moeder. Zij ging erg achteruit en ik wilde voorkomen dat ik op het moment van overlijden nog van alles zou moeten regelen. Toen mijn broer in oktober over was uit Dubai ben ik samen met hem bij jou geweest. Jij wilde ook graag van hem horen welke herinneringen hij aan zijn ouders had. Mijn broer stond erg sceptisch tegenover Ritueel Begeleiding en hij vond een uurtje voor dit gesprek al erg lang. Toen we 3 uur later naar buiten stapte was hij helemaal onder de indruk! Zo open praten over mijn ouders en zijn jeugd had hij nog nooit gedaan.

We hebben toen samen een lijn uitgezet vooral voor mijn moeder. Natuurlijk is in al die gesprekken ook het leven van mijn vader besproken. Dat was maar goed ook, want in mei van dit jaar ging hij plotseling sterk achteruit. Tijdens de vele gesprekken die wij in die periode met elkaar hebben gehad is mij wel duidelijk geworden dat Ritueel Begeleiding geen kattenpis is: het vereist inzicht in personen en de kunst om echt te luisteren (zonder in te vullen) en om uit al die emoties de belangrijke informatie te halen en dat te vertalen naar een tastbaar iets.....

En dat heb jij gedaan! Niet alleen was jij mijn steun en toeverlaat, jij hebt een fantastische invulling gegeven aan de uitvaart van mijn vader. Als een kapitein op het schip (om maar even in de terminologie van mijn vader te blijven) heb je mij en mijn gezin door de woelige baren van de uitvaart geleid.

Je hebt een prachtige balans gevonden tussen de briefjes met Bijbelteksten en muziekstukken, die we her en der tussen de spullen van mijn vader hebben gevonden, en zijn avontuurlijke leven met "water" als rode draad. De zee als metafoor: de 'verborgen' kant onder de waterspiegel (het belang van zijn geloof) en de kant die zichtbaar was voor de buitenwereld boven de waterspiegel. Het troebele zoute water (minder leuke dingen), het zuiver zoete water dat overblijft na het distillatieproces en de toevoeging van het goede vanuit het mooie stuk wit koraal dat je had meegenomen. Zelfs mijn schoonzus en 2 neefjes waren er 'in spirit' bij middels 3 mooie blauw-groene kaarsen. Ook de vertaling naar het bloemstuk was geweldig! Jij hebt Raymond Nieuwenburg zo goed uit weten te leggen wat de bedoeling was.....Raymond had met witte orchideeën een prachtig stuk in de vorm van een golf gemaakt.

Alles klopte: de samenwerking met Monique Kupras van Infinity Uitvaart; Raymond Nieuwenburg van Nieuwenburg Bloemen.....alles was tot in de puntjes verzorgd en het thema was tot in het kleinste detail doorgevoerd. Hierdoor klopte alles gewoon en kijk ik terug op een prachtig afscheid van mijn vader: helemaal in navolging van de persoon die hij is was en het leven dat hij heeft geleefd.

Aafke, voor mij ben je een vakvrouw!

